



Vườn Ươm Mật

Bên cạnh những long đong, tất bật của bụi bặm hồng trần.

Bên những u trầm, gai góc của nghiệp dĩ đuổi quỳ, trừ ma, chích kẻ gian tà ... Con Ong vẫn có một đời thường, rất thường, và một tâm hồn khát khao mật ngọt.

Vườn ươm này xin là chốn giao tình của những mảnh đời xót xa tình cố lý, tình người.

*Người phụ trách:
Cung Nguyễn Hải*

Chiến Y Làm Đẹp Phố Phường

Trời hôm nay nắng buồn hong gió thổi
Chiến y về làm đẹp phố cao nguyên
Em lặng nhìn, mang chua xót làm riêng
Rưng rức nhớ ... em gượng cười quên cả?
Chiến y đó nhưng chỉ toàn xa lạ.
Em cúi đầu nước mắt nhẹ vương mi
Áo cưới ngày nào ... bạn cũ vu quy
Nên áo chiến người yêu xa vắng phố
Vui hạnh phúc họ quên em gái nhỏ?
Hay đổi hờn, hay khóc giận vu vơ
Tình đơn phương cô bé sớm làm thơ
Và khôn lớn khi tuổi đời chưa lớn
Trời hôm nay bướm buồn bay lượn vờn
Bướm đùa hoa, hoa cợt bướm ... vui chưa?
Em nghĩ mình, em thẹn với hồn thơ
Thơ vẫn đẹp, sao hồn em chẳng đẹp
Áo muôn sắc giữa phố phường khép nép
Chiến y về làm hồng má hây hây
Mắt đa tình gợn suối tóc bay bay
Alpha đỏ Ô đẹp màu môi con gái
Em kỷ niệm với mía đường tình ái
Nên đọc hành tìm áo chiến ngày xưa
Để đem về ướp trọn mây vần thơ
Thơ nhẹ nhàng gửi người trai lính chiến
Đêm dừng quân có bao giờ anh biết
Có một người em gái nhỏ thương anh
Luôn nguyện cầu đất nước thôi chiến tranh
Ngày trở lại, có tình em đón đợi
Hôm nay gió, hoa anh đào phát phổi
Có một người "thi sĩ nhỏ" cô đơn
Gọi tên anh ... một tiếng gọi rất buồn:
"Người biên ải có thương người hậu tuyến?"
Trời Dalat hôm nay nhiều áo chiến
Áo chiến mùa đông pha màu đỏ alpha
Em nhớ anh nên nước mắt em nhòa
Song gạt vội: "Bụi đường bay ác quá!"

Lệ Khánh

19 Tháng 6 Thơ Của Lính - Cho Lính

Kỷ Vật Cho Em

Em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời mai mốt anh về
Anh trở về không bằng Mũ Đỏ Áo Hoa
Anh trở về không bằng huy chương
chiến thắng
Anh trở về trong chiều hoang chiều nắng
Trong hòm gỗ hoặc trên chiếc băng ca
Anh trở về nằm giữa vòng hoa
Những vòng hoa tang chan hòa nước mắt
Anh gửi về cho em vài kỷ vật
Đây chiếc nón sắt xuyên mấy lỗ đạn thù
Nó đã từng che nắng che mưa
Đã từng hứng cho anh giọt nước
Chiều dừng quân nơi địa đầu lạnh buốt
Nấu vôi vàng trong đó nắm cơm khô
Anh gửi cho em một tấm poncho
Đã rách nát theo hình hài năm tháng
Lều đã chiến trên đồi hoang cháy nắng
Che cơn mưa gió lạnh buổi giao mùa
Làm chiếc võng nằm, nhìn đời lính
dong đưa
Và...khi anh chết cũng poncho tấm liệm
Nay anh gửi cho em làm kỷ niệm
Nhận không em
Chút tình lính này đây
Tình lính đơn sơ vì
Chinh chiến kéo dài
Nhưng tình lính chỉ nhạt phai
Khi hình hài và con tim biến thể.

Chuẩn Nghị

Tình Yêu Người Lính

Nhớ có lần về phép ghé thăm em
ta lúng túng trong bộ đồ lính trận
cổng nhà em, ngập ngừng qua mấy bậc
lòng muốn vô, nhưng chân bước lệch dần

gót giày saut, khua nẻo vắng âm thầm
gã lính thú lang thang chiều phố lạ
bước chân xiêu gõ nhịp đời nghiệt ngã
em vô tình giữa kín cổng tường cao

khói thuốc buồn nhẹ tỏa trắng...tan mau
làm lính trận, đời cầm bằng điều thuốc
xin lời nguyện : một mai khi tàn cuộc
em vẫn là mây trắng giữa trời xanh

ta lại về, qua chốn cũ thanh bình
ngõ nhà em đã ngập đầy xác pháo
bước chân quen, nghe lòng tràn đông bão
chuyện ngày xưa, thành cổ tích trong hồn

em ngày xưa, chừng đã nhạt môi son
ta tay trắng, nửa khoảng đời lính tráng
ôi kỷ niệm phủ lên từng năm tháng
gã thạch sùng tắc lưỡi nhớ tình xưa...

H. N. H. Thủy

Hành Trình Thủy Quân Lục Chiến

Tháng Giêng xuôi quân ra Huế
Cố đô hoang vu điêu tàn
Bãi học chiều em vắng bóng
Tóc thề đã quấn khăn tang

Tháng Hai về trấn ven đô
Chong mắt hỏa châu giữ cầu
Gió thoảng vào hơi rượu mạnh
Qua làn sương ánh đèn màu

Ba-lô lên vai tới miền Tây Đô
Quê hương em xanh xanh ngợp
bóng dừa
Đêm ngủ bia rừng thềm làn môi ẩm
Ngọt trái sầu riêng nay lúc giao mùa

Bây giờ trời mây vào Hạ
Mẹ em bận đi lễ chùa
Em cầu nguyện cho chiến sĩ
Chiến trường sớm nắng chiều mưa

Tháng năm theo vì sao biếc
Hoa phượng nở quanh sân trường
Ngày xưa những tờ nhưng nhớ
Bây giờ phong thư gói quà

Tháng Sáu anh vẫn miệt mài
Hành quân chưa về thăm em
Đừng khóc ve sầu mùa Hạ
Ta thì xa vẫn chưa quên

Sang Thu mưa ngâu
Nước mù bay mau
Ô hay ta sao
Trong lòng vẫn sâu
Tráng sĩ chưa về
Vườn sau sông ấy
Người đứng đầu sông
Người cuối sông này

Bây giờ còn đâu huyền thoại
Hằng Nga của em bé thơ
Tất cả bầu trời thơ ấy
Ai làm tháng Tám cần khô

Tháng Chín ta về Cửu Long
Vú sữa căng, lòng mẹ hiền
Anh đi cho đồng quê thắm
Tặng em này chiến công đầu

Về Cà Mau - Một sớm Thu
Gửi cho em - Lời gió thương mây
Lời chim nhớ rừng - Lời ta chờ nhau

Cuối năm mùa đông đan áo
Cuối năm trời gió lạnh về
Thiên hạ đua may áo cưới
Ta thì hẹn đến năm sau

Hoa mai nở đây - Em đang chờ đợi
Mười hai tháng dài - Dài ước mơ say
Nhớ má cho hồng - Nhớ môi cho ngọt
Anh về cùng em - Vui đón giao thừa.

Phạm Văn Bình